

## VAN PEERKE NAAR GERARDUS...

Zowel Gerardus Majella als Peerke Donders waren eenvoudig van afkomst, en grote voorbeelden van naastenliefde voor de meest verlatenen in resp. Zuid-Italië en Suriname.

Beiden hoorden tot de congregatie van de redemptoristen; beiden waren er eerst afgewezen vanwege vermeend 'gebrek aan talent'...

De wandelroute verbindt het heiligdom op Peerke's geboortegrond in Tilburg-Noord met het Gerardus- en Mariapelgrimsoord in het Zuid-Limburgse Wittem.



## KARAKTER VAN DE VOETTOCHT

De tocht is eerst en vooral een plezierig samen optrekken. Het pelgrimskarakter komt naar voren in enkele bezinningsmomenten onderweg. Die hebben tijdens de zeven wandeldagen de 'zeven werken van barmhartigheid' als thema en verwijzen naar Sint-Gerardus en Peerke Donders, die hun geloof in praktijk hebben gebracht in concrete daden van naastenliefde. Soms wandelen we een tijdje in stilte, en staan stil bij religieus en cultureel erfgoed onderweg.

## PRAKTISCHE INFORMATIE

- **De etappes zijn tussen 22 en 29 km lang.** De eerste en de laatste etappe zijn korter, zodat men dezelfde dag nog resp. naar Tilburg en naar huis kan reizen.
- **De kosten zijn € 545,-**; alles inbegrepen: avondeten, logies en ontbijt in vijf hotels en een pelgrimshuis; ook incl. bagagevervoer en picknicks onderweg. De overnachtingen zijn doorgaans in tweepersoonskamers; er is slechts een beperkt aanbod van eenpersoonskamers (meerprijs € 100,-). Een klein deel van de kosten wordt als voorschot in rekening gebracht; de rest volgt tijdens de tocht zelf.
- **Beide tochten staan o.l.v. p. Henk Erinkveld** (Klooster Wittem), waar u meer informatie en een opgaveformulier kunt krijgen: [h.erinkveld@redemptoristen.nl](mailto:h.erinkveld@redemptoristen.nl). De verwachting is dat corona in het najaar van 2021 een groepswandeling niet meer in de weg staat. De belangstelling is daarom groot: wees er snel bij!
- **Bereikbaarheid met openbaar vervoer.** Vanaf station Tilburg CS rijden diverse stadsbussen naar busstation Tilburg-Noord, vanwaar het een kwartier lopen is naar het Peerke Donderspark. Eventueel kan bij de bus bagage worden afgehaald. Vanuit Wittem rijden er frequent bussen naar het treinstation van Maastricht.

# PEERKEPAD

Een zevendaagse pelgrimswandeling  
Tilburg (N.Brabant) → Wittem (Z-Limburg)

**A. zondag 5 t/m zaterdag 11 september 2021**  
**B. zondag 26 sept. t/m zaterdag 2 okt. 2021**



*Een groepswandeling van plm. 160 km; vooral via landwegen en voetpaden, door bossen en weiden, langs kanalen en rivieren, door de Brabantse en Belgische Kempen en het Limburgse Maas- en Geuldal. Met aandacht onderweg voor religieus en cultureel erfgoed en met bezinningsmomenten op 'heilige plekjes'.*

**Vanwege de getoonde belangstelling zijn er komend najaar twee groepstochten gepland. LET OP! Beide waren eind 2020 al half volgeboekt!**

**Zie ook [www.peerkepad.nl](http://www.peerkepad.nl)**



PELRIMSOORD  
KLOOSTER WITTEM

**VAN DAG TOT DAG \* A: 5 t/m 11 september '21 \* B: 26 sept. t/m 2 okt. '21**

*Details onder voorbehoud!*

**Zondag 5/26 september: Peerke Donderspark Tilburg – Oisterwijk (16 km)**

We beginnen om 11.30 uur in het Peerke Donderspaviljoen (Pater Dondersstraat, Tilburg-Noord) met een bezoek aan het Museum van Naastenliefde en openen de pelgrimstocht in de ernaast gelegen Peerke Donderskapel. Rond 13.00 uur wandelen we via Berkel Enschoot langs vennetjes en door bossen naar de verblijfsaccommodatie 'De Waterput' in de Oisterwijkse bossen. We dineren in het ernaast gelegen Boscafé.

**Maandag 6/27 september: Oisterwijkse bossen – Vessem (24 km)**

Wandelend door natuurreserveaat Kampina en langs de Beerze bereiken we eerst Spoordonk en dan de H.Eik bij Oirschot. Daar is een moment van bezinning en een picknick. Via Oostelbeers en de Kleine Beerze komen we in Vessem, waar we de Jacobushoeve bezoeken. Eindpunt vandaag is Pelgrimshoeve Kafarnaüm, waar we door vrijwilligers gastvrij worden ontvangen. Zij koken ook voor ons.

**Dinsdag 7/28 september: Vessem - Achel-Statie (B) (29 km)**

We wandelen langs de Beerze naar de typisch Brabantse dorpen Duizel en Eersel. De middagpauze is bij de religieuze woongemeenschap De Hooge Berkt. Via Berg-eijk en Westerhoven komen we bij de Valentinuskapel voor een bezinning. Door bossen en weiden bereiken we de Dommel en Borkel & Schaft. Daar vlak over de grens ligt het einddoel van vandaag: Hotel de Zevensprong (Achel-Statie B).

**Woensdag 8/29 september: Achel-Statie – Bree (B) (26 km)**

Via de bossen langs de Warmbeek komen we in Hamont voor een koffiepauze, en bereiken via Lozen Priorij Klarland, waar we een viering meemaken van de zusters trappistinnen en er picknicken. We wandelen een stuk langs de Zuid-Willemsvaart, passeren Bocholt en bereiken het stadje Bree. Midden in het levendige centrum ligt 'ons' Hotel Ingredi.

**Donderdag 9/30 september: Bree (B) – Berg a/d Maas (NL) (26 km)**

Er is gelegenheid om in de Sint-Michielskerk (naast het hotel) om 08.30 uur de eucharistie mee te vieren. Dan gaan we via de Pollismolen door afwisselend landbouw- en bosgebied naar de Volmolen (picknick) en de Bergerven (bezinning op de panoramaheuvel). We wandelen door Dilsen en Rivierpark Maasvallei, steken de Maas en daarmee de grens over en bereiken Berg a/d Maas. We eten en overnachten in het gemoedelijke hotel van familie Knoors.

**Vrijdag 10 sept./ 1 okt.: Berg a/d Maas – Houthem (22 km)**

Na het openingsmoment in het 2 km verder gelegen protestants terpkerkje te Urmond wandelen we tussen het Julianakanaal en de Maas naar kasteel Elsloo voor een koffiepauze. De picknick is bij de Mariakapel in buurtschap Brommelen. Dan wandelen we via Meerssen (basiliek van het H. Sacrament) naar Berghotel Vue, vlak bij Houthem, waar we ook dineren.

**Zaterdag 11 sept./2 okt.: Houthem - Wittem (15 km)**

We beginnen de laatste dag met een bezoek aan de pelgrimskerk van Sint-Gerlach en volgen dan de Geul naar Valkenburg. Via De Kluis op de Schaelsberg en Schin op Geul gaan we ofwel langs de Geul, ofwel via een mooie panorama-weg naar Wittem. Daar sluiten we de pelgrimstocht af met een bezinningsmoment en een kloosterlunch. Daarna kan men nog kerk en kapellen, klooster en kloostertuin bezichtigen, voordat de thuisreis wordt aanvaard.



*Voor wie de tocht op eigen gelegenheid wil wandelen is er een pelgrimsgids 'PeerkePad' (TIC-uitgeverij). Daarin staat de route beschreven in beide richtingen en er zijn vanuit de etappeplaatsen ook rondwandelingen te maken van 16 tot 23 km. Op de website [www.peerkepad.nl](http://www.peerkepad.nl) staan actuele aanpassingen. Ook biedt de gids veel informatie en bezinningsteksten voor pelgrims. Het is voor € 12,50 te koop in of via elke boekhandel, zoals de Wittemse kloosterboekwinkel. Zie [www.kloosterboekwinkelwittem.nl](http://www.kloosterboekwinkelwittem.nl)*