

PRAKTISCHE INFORMATIE

* Deelname aan deze zevendaagse voettocht kost € 530,- voor alle diners, logies en ontbijt in vijf hotels en een pelgrimshuis. Er gaat een volgauto mee voor bagagevervoer en de verzorging van picknicks onderweg (in de prijs inbegrepen). De overnachtingen zijn doorgaans in tweepersoonskamers. Er is slechts een beperkt aanbod van eenpersoonskamers (meerprijs maximaal € 90,-).

* De tocht begint op de eerste dag pas tegen de middag in Wittem, maar wie liever de dag tevoren naar Zuid-Limburg wil komen, kunnen we helpen bij het vinden van een logeeradres in de buurt.

* Heb je interesse? Geef dan je naam (incl. leeftijd en m/v), adres en tel.nr. door; alsook jouw eventuele wens voor een kamer alléén ('perse' of 'het liefst').

* Er kunnen 10 tot 14 mensen meedoen. Is het minimum bereikt, dan krijgen de aanmelders het verzoek om een voorschot van € 170 te betalen; en krijgen zij gegevens toegestuurd, o.a. over een (niet verplichte) voorbereidingsbijeenkomst.

* Voor meer informatie en aanmeldingen kun je terecht bij de begeleider pater Henk Erinkveld (Klooster Wittem): tel 0031- (0)43-6018812; of liever per mail: h.erinkveld@redemptoristen.nl. Op www.peerkepad.nl vind je ook informatie en foto's en reisverslagen van mensen die eerder meededen.

* Voor de betrokkenen is het plezierig om snel te weten of de tocht doorgaat. Wacht dus niet te lang met je aanmelding! Wie het eerst komt...



Voor wie PeerkePad op eigen gelegenheid wil wandelen is een pelgrimsgids beschikbaar. In 'PeerkePad' (TIC-uitgeverij) staat de route in beide richtingen beschreven en er zijn vanuit de etappeplaatsen rondwandelingen te maken van 16 tot 23 km. Op de website www.peerkepad.nl staan actuele aanpassingen. Ook biedt de gids veel informatie en bezinningsteksten voor pelgrims. Het is via elke boekhandel te koop voor € 12,50; zo ook bij de Wittemse kloosterboekwinkel; zie www.kloosterboekwinkelwittem.nl

PeerkePad

**Zevendaagse groepswandeling
Wittem → Tilburg, 6 t/m 12 september 2020**



'PeerkePad' is een (niet gemarkeerde) wandelroute tussen de pelgrimsoorden van twee bekende redemptoristen: de heilige Gerardus Majella in het Zuid-Limburgse Wittem en de zalige Petrus Donders (in zijn geboortestad 'Peerke' genoemd) in Tilburg-Noord.

'PeerkePad' is ruim 160 km wandelplezier door bossen en weiden, langs rivieren en vennen, door het Limburgse Geul- en Maasdal en de Belgische en Brabantse Kempen.

Klooster Wittem organiseert van 6 tot en met 12 september 2020 voor de 15^e keer een meerdaagse voettocht. Dit keer noordwaarts: van Wittem naar Tilburg. Maximaal 14 mensen kunnen meedoen.

PEERKEPAD ALS GROEPSWANDELING

► De tocht is niet moeilijk voor redelijk geoefende wandelaars, en vooral bedoeld als een prettig samen optrekken. Onderweg is er doorgaans een koffiepauze en een picknick. Wij overnachten in doorsnee hotels en een pelgrimshuis.



► Het pelgrimskarakter wordt vooral zichtbaar in enkele korte bezinningsmomenten onderweg. De dagetappes hebben de 'werken van barmhartigheid' als thema; ter ere van de H. Gerardus en Peerke die hun geloof hebben geuit in daden van naastenliefde. De deelnemers kunnen ook zelf teksten ter bezinning aandragen. We staan onderweg stil bij religieus en cultureel erfgoed. Soms wordt een stukje in stilte gewandeld.

PEERKEPAD 2020 van dag tot dag - Details onder voorbehoud!

Zondag 6 september: Wittem – Houthem/Sint-Gerlach (14 km)

Wie wil kan om 11.00 uur in Wittem zich aansluiten bij de eucharistieviering met pelgrimszegen. Na een kop koffie en een broodje gaan we plm. 12.30 uur op pad: langs de Geul naar Schin op Geul (bezinningsmoment) en via de kluizenaarswoning op de Schaelsberg en het centrum van Valkenburg komen we in Houthem, waar we eerst de Sint-Gerlachuspelgrimskerk bezoeken voor we aankomen in het vlakbij gelegen hotel De Geulvallei.

Maandag 7 september: Houthem – Berg aan de Maas (23 km)

De dagopening houden we in de mooie Sacramentsbasiliek van Meerssen. Via het Bunderbos en Elsloo (picknick) bereiken we het Julianakanaal en de Maas. In het protestantse terpkerkje van Urmond biedt koster Gerrit ons een kop thee en cake aan. Er is ook een bezinning. Dan zijn we niet ver meer van Berg aan de Maas, waar we eten en logeren in het hotel van de fam. Knoors.

Dinsdag 8 september: Berg aan de Maas - Bree (27 km)

We steken meteen de Maas over en langs de Maasplassen en door Stokkem en Dilsen bereiken we de Zuid-Willemsvaart en wandelen door natuurreservaat Bergerven (bezinningsmoment). Bij de Volmolen is er picknick. We logeren in Hotel Ingredi in het levendige centrum van het stadje Bree.

Woensdag 9 september: Bree – Achel-Statie (26 km)

Via de Zuid-Willemsvaart en Bocholt bereiken we Priorij Klaarland van de trapstinnen en nemen deel aan een korte dienst. Na de picknickpauze aldaar gaan we via Hamont en de Warmbeek naar Achel-Statie en logeren in Hotel De Zevensprong vlakbij de Belgisch-Nederlandse grens.

Donderdag 10 september: Achel-Statie – Vessem (29 km)

We wandelen weer Nederland binnen via Borkel en Schaft. Langs de Dommel en door bossen gaat het naar de Valentinuskapel (bezinning) en dan door de typisch Brabantse dorpen Westerhoven, Bergeijk (bezinning en pauze bij de Hooge Berktgemeenschap), Eersel en Duizel.

Door het natuurgebied langs de Beerze bereiken we Pelgrimshuis Kafarnaüm in Vessem, waar vrijwilligers ons gastvrij ontvangen.

Vrijdag 11 september: Vessem – Oisterwijkse bossen (24 km)

Langs de Kleine Beerze gaan we naar de alleenstaande toren van Oostelbeers (pauze) en de H.Eik, een Mariakapel in de bossen bij Oirschot, voor een bezinning. Bij Spoordonk pakken wij het oeverpad langs de Beerze weer op. We picknicken daar en bereiken via natuurreservaat Kampina ons logeeradres, de Waterput, in de Oisterwijkse bossen.

Zaterdag 12 september: Oisterwijk – Peerke Donders Tilburg (16 km)

We wandelen nog een stuk door de Oisterwijkse bossen en dan door Berkel-Enschot voor een bezinningsmoment in een alleenstaande toren. We komen aan de noordkant Tilburg binnen en zijn dan meteen in het Peerke Donderspark. We sluiten daar de pelgrimstocht af in de kapel; gaan dan lunchen in het restaurant ernaast en worden tenslotte rondgeleid in het geboortehuisje van Peerke en in het Peerkepaviljoen en het museum dat aan hem is toegewijd.

'Afhalers' zijn welkom om mee te doen aan deze afsluiting (in kapel, restaurant en museum).

=====

HOE KOM IK IN WITTEM?

HOE KOM IK WEER THUIS?

- **NAAR WITTEM** zijn er frequente buslijnen vanuit Maastricht en Heerlen.
- ◄ **VANUIT TILBURG-NOORD** is het 5 min. lopen naar een halte van een stadsbus naar het centraal station. Maar wellicht zijn meerij-afspraken te maken!

PEERKE DONDEERS
1809 - 1887

